



NOORDJES KRANT

Editie 3, jaargang 2024 | Door en voor kinderen uit Amsterdam-Noord

André Kuipers:
'De kans dat je astronaut wordt is niet groot, maar het is ook niet nul.'



Schrijver **Rian Visser** vindt schrijven een soort toveren.

Noordjes Krant stijgt op met KLM-piloot **Michiel Warmer**

Vijf vragen aan sportpresentator **Suse van Kleef**

Creachick tekent al zolang ze een potlood vast kan houden!



SSS

LEUK JE TE ONTMOETEN!

HIP HOP

Het beste van Amsterdam-Noord

'Op aarde hou ik van Hollandse pot, andijviestampot met een gehaktbal. Maar dat hebben we niet in de ruimte.'

Doneren

Voorgestelde donatie €2,50



Dankjewel namens www.noordje.nl



Welkom!

... bij een gloednieuwe editie van Noordjes Krant ...

Leuk je te ontmoeten! De kinderen van Noordjes Schrijflab zijn als echte journalisten aan de slag gegaan. De ontmoetingen waren interessant, leerzaam, vreemd, mooi, verrassend, spontaan en spannend. We ontvingen hoog bezoek, we vlogen de ruimte in en landden weer op aarde met tonnen vol creatieve inspiratie. Soms gingen we op pad en op andere dagen lieten we onze fantasie de vrije loop. Stuk voor stuk verhalen en ontmoetingen waar we trots op zijn. We hopen dat jullie net zo genieten van het lezen van deze krant als wij deden bij het maken.

Liefs, Noordje



Wat is Noordje

Bij Noordje ontdek je de magie van kunst en taal en krijg je zelfvertrouwen. Noordje organiseert al meer dan 15 jaar activiteiten op scholen en na schooltijd in de wijk. Dat doet ze

allemaal vanuit Kazerne Z. Dat is een oude brandweerkazerne in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord, die aangeduid werd met Kazerne Zebra.

Je kunt bij Noordje meedoen aan de kunstacademie, verhalen schrijven (of een krant maken!) in het Schrijflab en we nemen je ook mee naar de leukste musea in de stad. Maar het allerleukste is dat je bij Noordje hele leuke kinderen en begeleiders ontmoet.

Meer weten: www.noordje.nl

Wie zijn de Geheim Agenten Z?

Wat veel mensen niet weten is dat veel kinderen bij Noordje bij de club van Geheim Agent Z horen. Vermomd als Geheim Agent Z maken ze verhalen en en kunstwerken voor Amsterdam-Noord. Ze hebben zelfs een geheime groet.



Het hele verhaal van Noordje en Geheim Agent Z vind je op: www.noordje.nl

Abbas neemt Noordje mee naar Afrika

De Nigeriaanse Samar Abbas deelt op TikTok filmpjes en muziek van artiesten waar je à la minute vrolijk van wordt. Hij deelt zijn wijze levenslessen met Amir.

Wilt u beroemd worden met uw video's?

'Ik hoef niet beroemd te worden. Ik wil liever een heel normaal persoon zijn. Als je beroemd bent kun je veel dingen niet. Je bent niet vrij. Ik wil heel juist heel graag vrij zijn.'

Wat is uw favoriete kleur?

'Alle kleuren! Ik hou van kleuren. Kijk naar mijn kleren. Het is een feit dat er te veel kleuren zijn. Denk maar aan de kleur magenta. Ik ga toch voor blauw. Dat is de kleur van koningen en prinses.'

Welk cijfer zou u Nigeria geven van één tot tien?

'Tien. Ik wil daar wel terug. Het is mijn thuis. In Nigeria groeien rotsen. Zoals een zaadje waar een bloem uit groeit. Zo groeien rotsen daar. Het water dat van de rotsen komt is het lekkerste water van de wereld.'

Nigeria heeft een grappige vorm.

'Ja, het heeft de vorm van een kano. In Nigeria hebben we ook een heel beroemde zeep: kano-zeep. Het leven in Nigeria is goed, maar wel hard.'

Welk geloof heeft u?

'Mijn vader is moslim en mijn moeder christen. 's Ochtends ging ik met mijn vader naar de moskee en 's middags met mijn vrienden naar de kerk. Alle religies zijn voor mij hetzelfde. Het is hetzelfde verhaal, alleen hebben we andere woorden voor God.'



Naam: Samar Abbas
Leeftijd: 28 jaar
Tiktoknaam: @samad28i

Afrikaanse muziektips van Abbas

Awilo Congomba > *Jocelyne beroard*
Fela kuti > *Water no get enemy*
Wizkid > *Mummy mi*



André Kuipers: 'De kans dat je astronaut wordt is niet groot, maar het is ook niet nul.'

Astronaut André Kuipers ging als enige Nederlander twee keer de ruimte in. Emirhan mocht hem stevig aan de tand voelen over hoe spannend het is om astronaut te zijn en wat nou echt lekker eten in de ruimte is.

Hoe lang bent u al astronaut?

'In 1990 stond er een advertentie in de krant dat ze nieuwe astronauten nodig hadden. Daarvoor ben ik pas in 1998 geselecteerd. In 2004 had ik mijn eerste ruimtevlucht. Als we gaan tellen vanaf dat ik gekozen ben is het 25 jaar en vanaf dat ik gevlogen heb bijna twintig jaar.'

Hoeveel keer bent u naar de ruimte geweest?

'Ik ben twee keer met een raket gelanceerd naar de ruimte: elf dagen in 2004 en ruim zes maanden in 2011.'

Wat vond u het spannendste moment in de ruimte?

'Het spannendste moment is de terugkeer. Je draait dan om de aarde met 28.000 kilometer per uur. Er zijn drie cruciale momenten. Ten eerste heb je een klein raketmotortje om je af te remmen. Als die het niet doet, kan je niet terug. Het tweede moment is of het hittedeksel het houdt. Het wordt wel 2000 graden in de ruimte. Als dat niet werkt, verbrand je. En tot slot moet de parachute nog opengaan, anders stort je neer op de grond.'

Wat is uw lievelingseten in de ruimte?

En wat is uw lievelingseten op aarde?

'In de ruimte vond ik zoete aardappelen heel lekker. We hadden gevriesdroogde aardbeien, waar je water bij moest doen. Roerei, Mexicaanse stijl, vond ik ook lekker. Op aarde hou ik van Hollandse pot, andijviestamppot met een gehaktbal. Maar dat hebben we niet in de ruimte.'

Wat is uw lievelingsspel? En wilt u dat ook met mij spelen?

'Als kind vond ik stratego altijd erg leuk.'

Maar ik vind een heleboel spellen leuk, zoals schaken. Schaak je ook?'

Ja.

'Nou, dan kunnen we een keer gaan schaken. Ik ben er niet heel goed in, maar we kunnen het proberen.'

Denkt u dat u ook naar Mars gaat?

'Nou, ik denk dat jij meer kans hebt. Ik ben al oud. En het gaat nog heel lang duren voor we naar Mars gaan. Dus tegen de tijd dat jij klaar bent met school en je opleiding, ben jij misschien wel astronaut en ga jij misschien wel naar Mars. Dan ga ik naar je kijken op tv. Is dat goed?'

Ja, leuk! Maar hoe word ik astronaut?

'Astronauten zijn mensen met allerlei verschillende achtergronden. Dat kunnen piloten zijn, maar ik ben een dokter bijvoorbeeld. Je moet gezond zijn, maar je hoeft geen superman te zijn. Je moet zorgen dat je goed je best op school doet, goed slaapt, goed eet en aan sport doet. En dan moet je het gewoon gaan proberen. De kans dat het lukt is niet groot, maar het is ook niet nul. Dus als je iets graag wil moet je het altijd proberen. Lukt het niet, dan ga je wat anders doen, maar je moet het altijd proberen.'

3



2

1...



- PRIJSVRAAG -

Wil jij het boek *De kleine astronauten redden de aarde* van André Kuipers winnen?

Drie, twee, één!
Je zit in een raket en mag overal naartoe. Waar ga jij landen?

Stuur je antwoord naar meedoen@noordje.nl o.v.v. André Kuipers en maak kans op het boek. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht.



Het beste van Amsterdam-Noord

Door de kinderen van Schrijflab Buurthuis van der Pek.



Noorderparkbad

Zwemmen, ijsjes eten, stoeien in het water en van de duikplank springen.



McDonalds

De lekkerste hamburgers en je kunt er ook goed spelen.



Sushi restaurant

Met stokjes zalm met rijst en visseneitjes eten. Heerlijk!



Noordje

Na school huiswerk maken, naar het museum en tekenen en knutselen



IJskoud de Beste

Lekkerste ijsjes! Vooral mango en vanille smaak.



Pathe Bioscoop

Popcorn, snoep, leuke films en zachte stoelen.



Speeltuin Volewijck

Beste speeltuin, veel kinderen en in de vakanties leuke activiteiten.

WIST JIJ DAT EEN KAT NIET
VAN WORTELS HOUDT?

MAXWELL, NEEEEEEEE!
'MISSING'

DAG LATER. "AHH BEDANKT."
"IK HAD HEM GEVONDEN MET EEN WORTEL."





Schrijver Rian Visser: 'Mensen moeten vaker lui zijn! Als je heel druk bent, kun je niet meer zo goed je fantasie gebruiken'

Schrijver Rian Visser vindt schrijven een soort toveren. Je zet iets op papier en dan heb je een verhaal. Met de kinderen van Noordjes Schrijflab en Boekenclub deelt ze haar geheim: luieren en uitslapen.

Sophie: Hoeveel boeken heeft u geschreven?

'Ik ben de tel kwijt. Ik ben 25 jaar schrijver en over sommige boeken doe ik heel lang. Maar soms schrijf ik ook dunne boekjes en die schrijf ik best wel snel, soms in twee, drie dagen. Dus ik denk ongeveer 120, 130 boeken.'

Jamie: Hoe lang doet u erover om een Blitz boek te schrijven?

'Ongeveer drie maanden. De eerste maand ga ik meestal lopen piekeren en dan schrijf ik de

eerste versie. Dat laat ik even liggen. Dan ga ik het een paar keer herschrijven. Na ongeveer drie maanden is de tekst klaar. Maar dan is het boek nog niet af. Er moeten tekeningen gemaakt worden. De uitgever leest het en de drukker zet het boek in elkaar. Het duurt ongeveer een jaar voordat het boek er echt is.'

Warda: Waarom zit er bij Blitz een sterretje in zijn naam?

Dat heeft de tekenaar bedacht. Ik maak die boeken samen met Lars Deltrap. Hij vond het leuk om Blitz zo te tekenen. Dat sterretje heeft natuurlijk wel met de ruimte te maken, dus ik denk daarom.'

Asem: Waar schrijft u het liefst?

'In mijn luie stoel. Ik schrijf graag als ik een beetje lui ben. Als je heel druk bent, kun je eigenlijk niet zo goed je fantasie gebruiken. Dat vind ik ook wel lastig, want soms heb ik heel veel berichten op mijn telefoon en dan kan ik niet zo goed schrijven. Dus ik vind dat we meer

lui moeten zijn. Als ik aan een nieuw boek werk, slaap ik ook veel uit. Als ik 's ochtends wakker word, ga ik eerst even nadenken over mijn boek. Dan lig ik half te dromen, half te fantaseren. Als ik dan denk: ja, dat is leuk, dan sta ik op en ga ik gelijk aan het werk. Dus uitslapen werkt ook heel goed.'

Bedirhan: Kunt u ons een geheim vertellen?

'Geheimen zijn juist bedoeld om geheim te blijven. Maar als je een verhaal schrijft, dan begin je wel vaak met een geheim, zodat lezers nieuwsgierig worden. Geheimen zijn heel belangrijk voor schrijvers.'

Maisa: Wat is uw favoriete boek?

'Ik ben gek van *Blitz*. Maar voor het boek *Alle wensen van de wereld* heb ik een Zilveren Griffel gekregen. Ik hou erg van gedichten schrijven. In gedichten kan je heel goed gevoelens en gedachten kwijt. Dus dat is mijn allermooiste boek. En dit jaar komt er een tweede uit.'

REVIEWS

ETEN: Eten dat groen is



Driss

Iedereen bij ons thuis vindt eten dat groen is lekker. Spinazie en broccoli bijvoorbeeld. Proef het! Je wordt er sterk, slim, gezond en blij van en het kan op je pizza of in een omelet.

VOETBALLER: Neymar



Abdelali

Neymar is een topvoetballer. Ik kan veel van hem leren. Hij is een pleaser en hij is heel snel. Hij heeft heel veel skills en coole liedjes.

GAME: FNAF - Five nights at Freddy



Amir

In deze game moet je 's nachts vijanden verslaan om te overleven. Het is leuk omdat je met energie leert omgaan. Dit is een spel voor jou als je fanatiek bent. Het is niet makkelijk.

GAME: Brawl Stars



Agim

Brawl Stars is al een oud spel uit 2017. Het is populair geworden doordat je skins kunt verzamelen. Het is een leuk spel maar wel moeilijk. Als je wint krijg je heel veel trophies.

BOEK: Knock-out van Cis Meijer



Mitra

Deze thriller, geschreven door Cis Meijer, is spannend en mysterieus. Je moet het blijven lezen. Het perspectief van de dader is goed bedacht. Mijn favoriete deel is de onthulling.



DOEN!

Leun achterover
en probeer nergens
aan te denken...
Verveel je je al?
Blijf zo doorgaan.

Welk verhaal komt
er in je hoofd?

Dirk Vriend Vriend van Noordje

Dirk Vriend, is namens Mentha, al zes jaar trotse vriend van Noordje. Zijn dochters van nul en drie zijn Noordjes jongste Vriendjes.

'Bij Mentha investeren we in bedrijven en helpen we ondernemers om hun doelen en dromen waar te maken. Daarnaast ondersteunen we inspirerende mensen, zoals Saskia (directeur van Noordje), die voor ons een voorbeeld zijn als het gaat om doorzettingsvermogen en het creëren van een duurzame en inclusieve samenleving.'

'Noordje is een fantastisch initiatief.

Elke zomer draaien we met veel plezier als vrijwilligers mee bij het Zomer SchrijfLab. We helpen graag om extra kunst- en taalactiviteiten mogelijk te maken, waar kinderen met veel plezier aan deelnemen. We zien wat voor positieve impact Noordje heeft in Amsterdam-Noord.'



Vrienden van Noordje

Noordje is trots op en dankbaar voor de steun van bedrijven in Amsterdam-Noord die zowel financieel als in natura betrokken zijn. Mede dankzij deze Vrienden van Noordje kunnen we, als non-profit organisatie, Noordjes gouden regel bewaken dat onze activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Wilt u als bedrijf ook bijdragen? Neem contact op met: cor@noordje.nl of via 0614998922

Mentha
CREATING DURABLE SUCCESS

De vrienden van Noordje:



Vrijwilliger bij Noordje

Noordje heeft een mooi team van betrokken mensen. Zij begeleiden kinderen bij onze creatieve activiteiten, gaan met ze in gesprek en moedigen hun zelfvertrouwen aan. Dit doen ze eens per maand of iedere week. Daarin zijn wij heel flexibel. Wil jij ook vrijwilliger worden bij Noordje? Mail naar: veerle@noordje.nl



Vijf vragen aan Suse van Kleef

Suse van Kleef is de eerste vrouwelijke voetbalcommentator van Nederland. Iedere week mag zij op tv en radio vragen stellen aan voetballers. Nu zijn de rollen omgedraaid. Vijf vragen van Selma.



Hoe komt u aan uw werk?

'Nadat ik de School voor Journalstiek heb afgerond ben ik stage gaan lopen bij de NOS, daar heb ik leren schrijven en radio- en televisiemaken. Ik ben naar Londen verhuisd om correspondent te worden. Daar heb ik bijna vijf jaar gewoond. Toen het Nederlands vrouwenelftal zich plaatste voor het WK 2019 heb ik de NOS gemailld: 'Hallo, baas van de sportredactie. Ik heb vroeger zelf gevoetbald en het lijkt mij leuk om mee te werken aan het WK.' De NOS antwoordde: 'Nou, oké, dat is goed. Kom dan maar onze nieuwe talkshow over het WK 2019 presenteren met Sjoerd van Ramshorst.' Zo ben ik de sportjournalistiek ingerold.'

Wat is uw beste interview?

'Ik heb niet echt een beste interview. Soms stel je weleens een goeie vraag. Het leuke aan interviewen is dat je moet improviseren en dat je goed moet luisteren en tegelijkertijd moet nadenken over je volgende vraag. Je

bent eigenlijk op heel veel verschillende schaakborden tegelijkertijd aan het schaken.'

Heb je Frenkie de Jong geïnterviewd?

'Frenkie de Jong heb ik nooit gesproken. Wel heel veel andere voetballers: Virgil Van Dijk en Georginio Wijnaldum bijvoorbeeld. Toen ik in Engeland werkte sprak ik vaak de Nederlandstalige spelers daar. Nu doe ik wekelijks verslag van de Eredivisie. Dus alle voetballers die in Nederland spelen, spreek je dan.'

Hoe is het om op televisie te komen?

'Daar denk ik eigenlijk nooit zo over na. Het is toch gewoon werk. Er staan camera's en bij de radio staan er microfoons, maar uiteindelijk doe je wat je moet doen: je verhaal vertellen. Dus dat je op televisie komt, daar merk ik zelf niet zo heel veel van, totdat andere mensen zeggen: 'Oh, ik zag je op televisie.' Vaak zijn de reacties leuk

en soms zijn ze akelig. Op sociale media is het niet altijd prettig. Dus dat probeer ik zo weinig mogelijk te lezen en daar trek ik me eigenlijk niet zoveel van aan.'

Voetbalt u zelf ook?

'Ik voetbal zelf niet meer. Ik heb vroeger gevoetbald. Ik speelde in een meisjesteam in een jongenscompetitie, op hoog niveau en zat altijd in de selecties van de KNVB. Ik heb het Nederlands Elftal onder 17 en onder 19 gehaald. Toen heb ik mijn kruisband afgescheurd en besloot ik te stoppen met voetbal. Ook omdat het in die tijd niet mogelijk was voor een meisje om prof te worden. Dus ik dacht: waar doe ik dit eigenlijk voor? Dat is nu gelukkig veranderd. Het is heel mooi om te zien dat meisjes nu wel kunnen dromen van een voetbalcarrière.'

Nu jij!

Teken jezelf als sporter in actie.

Mijn mooiste sportmoment:

.....

.....

Wat de commentator zou roepen:

.....

.....

READY FOR TAKE OFF!

Noordjes Krant stijgt op met KLM-piloot Michiel Warmer



Michiel Warmer

Michiel Warmer
Leeftijd: 39 jaar oud
Piloot sinds: 2012
Luchtvaartmaatschappij: KLM
Vliegtuig: Boeing 737
Hobby's: hardlopen,
crossfit, kitesurfen,
zeilen

Voor Noordjes Krant wilde Mohamed een echte piloot ontmoeten. KLM-piloot Michiel Warmer deelde in het Schrijfclub zijn liefde voor zijn vak.

Mohamed: Hoe bent u piloot geworden?

'Ik ben opgegroeid in Badhoevedorp, vlakbij Schiphol. Op de fiets ging ik naar Schiphol om vliegtuigen te kijken. Ik had van die schoenen met lampjes erin. Daar ging ik altijd heel hard mee stampen. Ik hoopte dat de piloten me zagen en me aan boord zouden uitnodigen. Vliegtuigen vond ik zo machtig mooi, dat ik er alles aan heb gedaan om piloot te worden.'

Selma: Wat is uw lievelingsland om naartoe te vliegen?

'Ik vind eigenlijk alles wel leuk. In de zomer is Scandinavië erg mooi, maar dat is in de winter wel heel erg koud. Italië vind ik ook heel fijn.'

Asem: Heeft u ooit in een straaljager gevlogen?

'Nee, niet in een F16. Ik ben er te groot voor. Als je in een F16 zit, moet je wat kleiner zijn omdat je G-krachten te verduren krijgt. Dat zijn de krachten die je ook in een achtbaan voelt. Omdat ik zo lang ben zit mijn hart wat verder van mijn benen en mijn hoofd af, waardoor ik daar minder goed tegen kan. Ook moet je nog ietsje slimmer en beter zijn.'

Mohamed: Wat is uw lievelingsvliegtuig?

'Ik vind een Blackbird erg mooi. Een SR71.'

Mohamed: In Flight Simulator hoor ik soms 'Terrain! Terrain! Pull up!' Heeft u dat weleens in het vliegtuig gehoord?

'Nee, gelukkig niet. Dat zijn de waarschuwings-systemen die we aan boord hebben. Als je bijna tegen een berg opbotst zegt hij: 'Terrain! Terrain! Pull up!' Dan moet je veel gas geven en omhoog trekken. Gelukkig heb ik dat nog nooit gehoord, want dan ben je eigenlijk al te laat.'

'Ja, ik mag niet hetzelfde eten als de andere piloot. Als het eten verkeerd bereid is, heb je twee piloten die ziek zijn.'

Selma: Heeft u ooit een foutje gemaakt?

'Mensen maken allemaal foutjes en piloten ook. Daarom zitten we ook op grote toestellen met zijn tweeën. Als ik een foutje maak, kan mijn buurman of buurvrouw me helpen. Soms vergeet je weleens iets omdat je moe bent. Dat is niet erg, als je het maar toegeeft.'

Asem: Bent u weleens bang om te crashen?

'Nee. In Europa is alles zo goed geregeld, vliegtuigen zijn zo goed. Er kan natuurlijk altijd wat misgaan. Maar ik wil ook graag naar huis. Dus ik zal er alles aan doen om niet te crashen.'

Asem: Krijgt u speciaal eten in het vliegtuig?

'Ja, ik mag niet hetzelfde eten als de andere piloot. Als het eten verkeerd bereid is, heb je twee piloten die ziek zijn.'

Asem: Neemt u veel snoepjes mee uit andere landen?

'Nou, meestal neem ik chocolaatjes mee voor mijn kinderen. Dat vinden ze het leukst. Bijvoorbeeld uit Wenen daar heb je Mozartkogels, een soort chocolade met marsepein.'

Asem: Wat vindt u van huilende baby's op een vlucht?

'Haha, die hoor ik niet. Wij hebben een heel grote headset met noise cancelling op en de deur gaat dicht dus al die baby's en mensen hoor ik niet. Lekker rustig.'

Mohamed: Als ik groot ben ga ik waarschijnlijk bij KLM, British Airways of Easyjet werken.

'Kom gewoon gezellig bij KLM!'



Raadsels van Agim

Waarvoor zijn kangoeroes het bangst?

Zakkenrollers.

Hoe weet je of er een gek aan je computer heeft gezeten?

Er ligt kaas naast de muis.

Mijn hond heeft geen neus. Hoe ruikt hij dan?

Hij ruikt naar hond.

Waarom moet je nooit een grap vertellen aan een ballon?

Hij kan in lachen uitbarsten.

Creachick tekent al zolang ze een potlood vast kan houden!

Creachick heeft meer dan 230.000 volgers op Youtube. Iedere week probeert Maris van Modem, zoals ze echt heet, nieuwe challenges uit. Kelsang nodigt haar uit voor creatieve inspiratie.

Wanneer begon u met tekenen?

'Ik teken al zo lang ik een potlood kan vasthouden. Al voordat ik naar de basisschool ging. Dus ik denk vanaf drie jaar.'

Wat doet u in uw vrije tijd?

'Ik vind het heel erg leuk om spelletjes te spelen thuis, om te winkelen en om lekker te kleuren, te schilderen en te tekenen. Eigenlijk een beetje wat ik altijd doe.'

Wat zou u voor werk doen als u niet zo creatief was?

'Wat een moeilijke vraag. Ik heb daar nooit over nagedacht... Misschien dat ik bij een reclamebureau zou willen werken, maar daar moet je ook creatief voor zijn. Ik weet het eigenlijk niet.'

Waar woont u?

'Ik woon in Noord-Holland. Helemaal bovenin. Op ongeveer drie kwartier rijden van Amsterdam.'

Zou u een video willen maken dat u een eigen Pokémon tekent?

'Hmm, ik heb wel al een keer een Pokémon geschilderd, maar nog niet getekend.'

Wilt u een eigen Pokémon bedenken?

'Oh, ja, maar dat lijkt me wel moeilijk, want er zijn er zoveel.'



Naam: Maris van Modem
Leeftijd: 36 jaar
Artiestennaam: Creachick
Socials: Youtube, TikTok, Instagram, Pinterest
Favoriete dier: kat

Heeft u tekeningen die u nog niet heeft laten zien?

'Niet heel veel. De meeste laat ik zien. Maar ik heb er wel een paar in mijn schetsboek die niemand heeft gezien. Die zijn vaak ook niet zo mooi.'

Wat doet u als u niet weet wat u moet tekenen?

'Dan ga ik meestal op Pinterest kijken voor leuke dingetjes. Dan kom ik vanzelf iets tegen wat ik leuk vind en dan ga ik er zelf iets van maken.'

Heeft u tips voor mij om beter te tekenen?

'Heel vaak tekenen, dan wordt het steeds beter. En veel natekenen ook. Niet wat andere mensen maken, maar dingen die je zelf ziet. En teken vooral iets wat je echt leuk vindt. Jammer dat ik niet echt een tip heb waardoor je het in een keer heel goed kunt, he? Je moet toch echt veel oefenen.'

Op welk huisnummer woont u?

'Dat hou ik voor mezelf. Vind je dat goed?'

Oké. Maar waar woont u precies?

'Ja haha, dan staan jullie straks allemaal voor de deur zeker?'

Noordjes Advertenties

Kinderen vinden pillen vies. Daarom zijn er nu Habashi lolly's met fruitsmaak. Deze lolly's eten de kinderen met veel plezier. Hoe meer lolly's je eet, hoe meer plezier je krijgt!

1 lolly kost €2,
12 stuks voor
€12,50

Verkrijgbaar in de smaken: blauwe bes, aardbei, appel en watermeloen.

EMY - HABASHI

VANAF NU worden jouw dromen werkelijkheid.

Eerst droom je over de kermis en ga je in het reuzenrad. Dan denk je: dat is leuk!

Dan ga je er echt zijn, dat is spannend. Ik ga, AAAAAAAAAA.

JESSIE - DROOM OF WERKELIJKHEID?

RIETAAL - GRATIS VOEDSEL VAN VOEDSELBADAWI

DE OPLOSSING VOOR MINDER DAKLOZEN OP STRAAT: GRATIS VOEDSEL VAN VOEDSELBADAWI. WIJ HEBBEN ALLES WAT JE WILT: KOEK, SNOEP, IJS, PASTA, PIZZA, FRUIT, GROENTEN, CHIPS, CHOCOLADE EN SOEP.

GRATIS op te halen als je dakloos bent, verzending is ook GRATIS.

voedsel
Badawi
pasta

HIKMA - HONDENPOEP OPRUIMEN

Poezen en honden plassen en poepen buiten en de mensen ruimen het niet op. DIT IS EEN GROOT PROBLEEM, want het is vies. Kinderen van 5 tot 10 jaar zijn klein en moeten opletten, dat is niet fijn. Nu komt er een bord in elk park: €100 euro boete als baasjes de poep niet opruimen. Als dit niet gebeurt, €1000 boete. Als het dan nog niet opgeruimd wordt, dan komt de politie.

Ook kan de politie deze spreuk proberen:

Hokus,
Pocus,
Pilatus pas
ik wou dat alle
hondenpoep
weg was!

WIL JIJ OOK MINDER SCHRIJVEN?

Zoek dan deze zelfschrijvende toverpen. Deze ligt op een verstoppiek. Bij een rivier, richting Amerika. Om hem te vinden, moet je de mensen op het plaatje verslaan.

Als je de toverpen hebt gevonden, komen al je wensen uit. Zoals een auto of een huis, alles komt de volgende dag!

OMAR - ZELFSCHRIJVENDE TOVERPEN

KUN JIJ NIET MEER LOPEN?

DAN IS DIT VLEGEND TAPIJT IETS VOOR U. HET KOST 15 EURO VOOR 1 TAPIJT. PER STUK VERKRIJGBAAR.

Meneer de Boer: "Op 3 februari heb ik dit tapijt gekocht en het werkt echt goed. Ik geef het vijf sterren."

YOUNES - VLEGEND TAPIJT



Zangeres Luna wil zoveel mogelijk mensen blij maken

La Festa! Wie kent dit liedje niet? Zangeres Luna won er in 2022 het Junior Songfestival mee. Aan de kinderen van Noordje geeft de 13-jarige artiest zangtips.

Heb je tips voor de Junior Songfestival-audities?

'Zeker weten! Kies een liedje dat goed bij je stem past. En oefen het liedje super goed, zodat je precies weet hoe het gaat. Je kan bijvoorbeeld ook zangles nemen en tips vragen aan familie en vrienden.'

Moet je je schamen als je de audities niet haalt?

'Je hoeft je zeker niet te schamen. Want als je het niet probeert weet je zeker dat het niet lukt. Dus het is altijd het proberen waard.'

Hoe vaak oefen je?

'Ik repeteer elke week met mijn vier danseressen. Wat stiekem ook heel erg gezellig is. Dan oefenen we de dansen en zetten de puntjes op de i, zodat het bij optredens picobello gaat.'

Wat moet je allemaal doen voor een auditie?

'Je moet vooral lekker genieten en je best doen. Want beter dan je best, kan natuurlijk niet.'

Met wie zou je het liefst willen zingen?

'Ik zou het super vet vinden om met Maan of Davina Michelle te zingen. En leuk weetje: Maan betekent in het Italiaans Luna. Dus dat is wel heel erg grappig, dan heb je Maan en Maan.'

Wil je altijd al zangeres worden?

'Toen ik klein was wilde ik juf of dansjuf worden. Dus altijd wel iets met kinderen. Wat ik nu eigenlijk ook een beetje doe.'

Wat wil je later worden?

'Ik wil doorgaan met wat ik nu doe. Zingen, optreden en misschien ooit wel in een musical spelen. Ik hou ook heel erg van acteren en wil zoveel mogelijk mensen blij maken.'



Wat doe je graag in je vrije tijd?

'In mijn vrije tijd spreek ik graag met mijn vriendinnen af. We gaan op de bank hangen of naar de stad. Vooral lekker samen zijn.'

Marieke van Ditshuizen

tips

Drie tekentips van een pro



Marieke van Ditshuizen heeft meer dan veertig boeken geïllustreerd. Mariska peutert drie tekentips los.

- 1 **Heel veel kijken!** Veel stripboeken lezen en natekenen. Bekijk goed: hoe zit iets in elkaar? En teken elke dag.
- 2 **Tekenen is niet altijd leuk.** Soms word ik weleens boos. Dan moet ik iets drie keer opnieuw tekenen. Die boze energie zet ik om in iets extra moois.
- 3 **Ik maak altijd eerst een achtergrond.** Dat is niet per se handig. Soms maak ik de tekeningetjes los en plak ze op de achtergrond. Ik blijf puzzelen tot het werkt.

en
nu jij!



KOM JE OOK?

SCHRIJFLAB

NOORDJES SCHRIJFLAB

Na school ben je op dinsdag-, woensdag-, en donderdagmiddag van harte welkom bij Noordjes SchrijfLab op de Kazerne. Daar werk je vóór de pauze samen met onze begeleiders aan je huiswerk of aan taal- en schrijfoefeningen. Na de pauze krijg je een workshop creatief schrijven of maak je beeldende kunst. Noordje creëert de juiste omstandigheden; jij breidt je creatieve, sociale en schrijfvaardigheden uit en voelt je zelfvertrouwen groeien.

Wanneer: dinsdag t/m donderdag (m.u.v. de schoolvakanties)

Tijdstip: 15:00–17:00

Wie: kinderen vanaf groep 4

Kosten: 1 strip* (gratis met stadspas)



ONLINE BOEKENCLUB

Op maandag t/m donderdag kun je meedoen aan de leukste boekenclub van Amsterdam, gewoon vanuit je eigen woonkamer. De begeleiders van Noordje laten je de magie van boeken ontdekken, zodat ook jij helemaal kunt verdwijnen in een verhaal. Want bij lezen gebruik je je fantasie, en daar word je slimmer van! Je krijgt van Noordje een mooi, spannend, ontroerend, of anderszins leuk boek, dat je na het lezen mag houden. Tijdens de wekelijkse online-bijeenkomsten (je krijgt voor elke les een zoom-link opgestuurd) lezen de clubleden om de beurt een stukje. Tussendoor bespreken jullie woorden, uitdrukkingen, personages, verhalen en thema's. Als het boek uit is, ligt er alweer een spiksplinternieuw boek voor je klaar op de Kazerne.

Wanneer: maandag t/m donderdag (m.u.v. de schoolvakanties)

Tijd: 15:45 - 16:45

Wie: groep 4 t/m 8

Nodig: tablet, smartphone, of computer

KUNSTACADEMIE

Op maandag, donderdag en vrijdag kun jij bij Noordje je teken- en schildertalent ontwikkelen. Beeldend kunstenaars Nanna Lahn en Barbara van den Berg leren jou verschillende teken- en printtechnieken. Ook verklappen ze geheime trucs van de grote meesters. Je verdiept je in kunstgeschiedenis en experimenteert met diverse materialen. De cursus bestaat uit 15 lessen die we afsluiten met een presentatie van jouw studies en werken. Uiteraard ga je halverwege de cursus ook op excursie naar een museum, of tekenen op locatie. Zo voel jij je een echte kunstenaar!

Voorjaarscursus: 4 maart t/m 8 juli 2024

Najaarscursus: 30 september 2024 t/m 14 februari 2025

Maandag 15:15-16:15 6-8 jaar // 16:30-18:00 9-12 jaar

Donderdag 17:30-19:00 12-16 jaar

Vrijdag 15:15-16:15 6-8 jaar // 16:30-18:00 9-12 jaar

Docenten: Nanna Lahn (donderdag, vrijdag) // Barbara van den Berg (maandag)

Kosten: €112,50 voor 15 lessen + excursie (gratis met stadspas)



NOORDJE NAAR HET MUSEUM

Noordje is gek op kunst en gaat daarom elke maand naar het museum. Beeldend kunstenaars Nanna Lahn en Nynke Deinema nemen jou mee naar beroemde musea in Amsterdam waar jullie in gesprek gaan over de kunstwerken. Je leert veel over de werken en de kunstenaars die deze maakten. Ook krijg je kleine opdrachten.

Na het museumbezoek lunch je bij Noordje en maak jij je eigen kunstwerk met technieken of ideeën uit het museum. Dit jaar organiseren we op vier zondagen een extra Noordje naar het Museum. Zo maken nog meer kinderen kennis met beeldende kunst.

Wanneer: 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni, 13 juli, 21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december

Noordje naar het Museum op zondag: 28 januari, 14 april, 29 september, 15 december

Tijd: 10:00 - 15:00 (met lunch)

Wie: kinderen 6 t/m 12 jaar

Kosten: 5 strippen* (gratis met stadspas)



Colofon

Noordje bedankt:
 Alle vrijwilligers van Noordje en alle geïnterviewden die dit mogelijk hebben gemaakt.

Kinderredactie:
 Abdelali, Agim, Aisha, Amir, Anass, Angelo, Arwa, Asem, Ava, Aya, Bedirhan, Cha-Ista, Chayma, Chloë, Delayah, Driss, Emirhan, Emy, Endy, Gishyleah, Hajar, Hamza, Hikma, Ily, Inssa, Ismael, Isra, Jamie, Jessie, Joree, Kelsang, Maisa, Maisara, Manar, Marianne, Mariska, Mitra, Mohamed, Muhamed Ali, Naoufel, Navnoor, Omar, Quinty, Raku, Rietaal, Ruba, Salma, Salsabil, Sanah, Selma, Soefian, Sophie, Soufian, Warda, Weaam, Wessam, Yasser, Yasmine, Younes

Hoofdredactie en samenstelling:
 Lana Leach en Saskia Noordhuis

Vormgeving:
 Jelle F. Post
Drukker:
 Rodi Media

Meer informatie over Noordje:
 020-6328236
 info@noordje.nl
 bezoek - en postadres:
 Zamenhofstraat 14B
 1022 AC Amsterdam-Noord



Vrienden van Noordje

Doneren

Voorgestelde donatie
 €2,50



Dankjewel namens
 www.noordje.nl